

# Knutsbrevet

Sankt Knuts gille i Malmö



## Bröder och systrar!

Ännu ett år närmar sig sitt slut och styrelsen vill i detta Knutsbrev sammanfatta lite av det vi gjort under året, men naturligtvis också blicka framåt mot 2020.

Ni kan läsa om vår årliga papegojskjutning på Skabersjö slott, mellanårs-sammankomstens lärorika besök på Dag Hammarskjölds Backåkra, september månads allmänna kapitel och vår traditionella gåsamiddag där broder Anders Reinsnert vidgade vårt vetande om St Petri kyrka. Men vårt Knutsår började den 11 januari med Knutsringning i just St Petri kyrka följt av ett kortare samkväm i Rådhuset. Precis som vi planerar att börja också nästa år.

Den 10 januari 2020 kl 17.30 hälsas ni välkomna till St Petri kyrka, nu i all sin restaurerade prakt och med en ny fantastisk orgel. Vår kaplan, Maggie Signäs tar emot och vi fullföljer med detta för fjärde året i nutid en mycket gammal tradition; att ringa in det nya året med Knutsklockan. Lika gammal var traditionen att fortsätta upp i Rådhuset, men då var det Borgmästare och råd som startade sin verksamhet på det nya året. Numera är det vi bröder och systrar som går de få stegen upp till salongerna.

Ingen föranmälan behövs, men ni får gärna skicka ett mail till undertecknad ([kent.andersson@malmö.se](mailto:kent.andersson@malmö.se)).

Redan nu vill vi i styrelsen också påminna om att nästa års högtidssammankomst är bestämd till lördagen den 14 mars.

I fred och endräkt

Kent Andersson

Ålderman

Notera: Knutsringning 10 januari, Högtidssammankomst 14 mars

## Mellanårssammankomst

Så blev det den 14 september och dags för 2019 års Mellanårssammankomst. Arton vetgiriga systrar och bröder besökte Backåkra, Dag Hammarskjölds gård i Löderup på Österlen. Vi började med att ströva runt lite i muséet och ta del av många delar av Dag Hammarskjölds fascinerande historia. Bland tavlor och foton fanns också hans möblemang från FN-kontoret i New York, men också möbler från boendet där. Tillsammans med böcker och dokument skapade det en levande bild av personen Dag Hammarskjöld.

Denna bild fördjupades väsentligt när vi en stund senare samlades i samma rum där FN:s Säkerhetsråd hade sitt berömda möte 2018. För övrigt första gången Säkerhetsrådet hade ett möte utanför New York! Och det skedde i Löderup!

Här togs vi emot av intendent Karin Erlandsson som, med den självklara insikt som bara 20 års erfarenhet och intresse kan ge, oerhört levande och intressant berättade om Dag Hammarskjöld, mannen och myten. Bland annat berättade hon att det finns mer än 200 böcker skrivna om Hammarskjöld.



Foto: J Faxé



Foto: J Faxé

Vi fick också ta del av historien om Backåkra, från det att Dag Hammarskjöld köpte det 1957 fram till dagens renoverade gård som innehåller museum men också kan vara platsen för dagskonferenser. Hur den testamenterades till Svenska Turistföreningen och under många år dessutom härbärgerade ledamöter från Svenska Akademien som kunde använda sin vistelse här till att skriva.

2011 stängdes gården ner och stod under några år helt tom men familjen Hammarskjöld kunde få till stånd en permutation av arvshandlingen och skapa den stiftelse 2016 som idag inte bara värddar gården utan också ständigt utvecklar verksamheten.

Strax intill gården finns en meditationsplats med en sten som har inskriptionen PAX och vi fick se ett foto när Säkerhetsrådet samlades runt denna sten och lade händerna på den i en symbolisk gest för fred.

Vi hade naturligtvis beställt fint väder till vår Mellanårssammankomst och vädret visade sig denna septemberdag verkligen från sin bästa sida. I strålände sol och endast lite vind gjorde naturligtvis vi systrar och bröder samma sak som Säkerhetsrådet. Vi samlades runt stenen i PAX och endräkt skulle man kunna säga!

Efter besöket var det dags för lunch i Kåseberga där vi besökte Café och bistro. Underbar utsikt och ett myllrande liv förstärkte våra intryck av en bra mellanårssammankomst.



Foto: K. Andersson

## Papegojskjutning

Lika regelbundet som våren övergår i sommar, lika regelbundet möter Knutsgillet i Malmö upp på Skabersjö slott i denna brytningstid för att exekvera vår årliga papegojskjutning. Liksom så många år förut välkomnades vi av Peder och Eva Thott lördagen den 25 maj för att utse årets papegojkung och papegojdrottning.

Förra årets kung och drottning, Robin Engman och Jennie Salinder, hade lämnat sina insignier till tävlingsledare Johan Lindblad och de låg på ceremonibordet till allas beskådan och kunde där inspirera till goda insatser.

Nästan trettio bröder och systrar laddade upp för att i år inviga nya pilbågar. Ett stort tack till broder Johan Stolpe som donerat dessa efter ett par års lappande och lagande av de förra, alltmer slitna bågar. Vi kunde nog notera en ökad spänning, inte bara i tävlingarna (sic!).

Nästan alla bröder gick vidare till en andra omgång men redan där avgjordes årets tävling, dock på ett något oortodoxt sätt. Flest pilar i denna runda, alla 5, satte nämligen Arne Mårtensson, från Laholms Knutsgille och som gästade oss tillsammans med hustru Eva, men papegojkungen ska ju utses inom Malmögilletts krets. Så förra årets kung, Robin Engman, återerövrade med sina 4 träffar kungens kedja för ytterligare ett år.

För systrarna krävdes det tre rundor för att kora årets drottning. Men även där fick det avgöras på samma oortodoxa sätt. Bäst i andra rundan var nämligen Eva Mårtensson från Laholm (Sickna gäster på ren skånska!). Så särspel mellan de två följande systrarna, Viktoria Nordström och Rebecka Signäs, skulle genomföras. Ett särspel som Rebecka Signäs gick vinnande ur.

Ett stort grattis till årets kung och drottning utropades, flaskor med festligt bubbel korkades upp och vinnarna skälade varandra till innan Äldermannen hängde kungens kedja och drottningens brosch på vinnarna.

De sportiga, nåja, delarna av sammankomsten var avslutade och lika traditionsenligt som pilbågstävlingen i sig övergick vi till att angripa den uppdukade buffén. Närings- och vätskebalanser skulle återställas och alla låt sig väl smaka.



## Gåsagille

Fredagen den 8 november så samlades drygt femtio bröder och systrar för vårt traditionella gåsagille. Och lika traditionellt skedde det i Malmö Rådhus där Knutsgillet i Malmö haft verksamhet sedan Rådhuset öppnade 1546. Låt vara att Knutssalen då låg på första våningen.

Efter en inledande mingel i Knutssalen förflyttade vi oss in i Lands­tingssalen för att, innan maten, njuta av ett synnerligen initierat föredrag. I ord och många spännande bilder berättade vår broder Anders Reisnert om St Petri kyrka. För oss i Malmögillet så är ju St Petri kyrka en central del i vår historia, precis som Rådhuset. Här har vi än idag den första delen av vårt högtidsfirande innan vi fortsätter till Knutssalen. Och då ringer Knutsklockan i St Petri kyrkotorn så som den ringt sedan Knutsgillet skänkte den till kyrkan 1533.

St Petri kyrka firar 700 år och har under året fått en ny, mycket modern, orgel. Denna nya orgels tyngd krävde ombyggnader och dessa ledde till utgrävningar i kyrkan. Och se, helt nya berättelser om både kyrkan, och Malmös äldsta tid kom i dagen. Och av dessa historier delade Anders Reisnert generöst med sig.

På detta följde en måltid där inget sänkades, soppa, gås och äppelkaka avnjöts med tillhörande drycker och först många timmar senare bröt vi upp.



Foto: K. Andersson

## Allmänt kapitel

2019 års Allmänna Kapitel hölls i Rådhuset kvällen den 25 september och förutom de sedvanliga årsmötesärendena, där bland annat styrelsen gavs ansvarsfrihet för tiden som Kapitlet omfattade, så omvaldes Kent Andersson som Älderman för en tid om ett år och det blev också omval av skattmästare Caroline Stolpe för en tid om två år. Det konstaterades dessutom att Gillet haft oförändrade medlemsavgifter sedan 2011 medan andra utgifter och avgifter förändrats, så på Skattmästarens förslag beslutades att fastställa medlemsavgiften från och med 2020 till 200 kronor och avgiften för recipiering till 250 kronor.

Styrelsen för Sankt Knutsgille i Malmö är därmed som följer:

Älderman Kent Andersson

Vice älderman Jacob Faxé

1:e Stolsbroder, tillika sekreterare, Lars Berkesköld

Skattmästare Caroline Stolpe

Budbärare Marcel Salinder

Rusthållare Johan Lindblad

Ceremonimästare Stefan Ersson

Vice sekreterare och vice ceremonimästare Henrik Berkesköld

Kaplan Maggie Signäs

